

Bijbelteksten over liefde

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iederen die hem gelooft, zal niet sterven maar voor altijd leven.

[Johannes 3:16 BGT](#)

¹³Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.

[Johannes 15: 13 BGT](#)

¹¹⁻¹²Hij doet onze schuld ver weg,
zo ver als het westen is van het oosten.
Want zijn liefde voor ons is groot,
zo groot als de hele wereld.

[Psalm 103: 11-12 BGT](#)

¹³De Heer houdt van zijn volk,
zoals een vader van zijn kinderen houdt.

[Psalm 103:13 BGT](#)

Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. ¹¹Doe dat met heel je hart, laat de heilige Geest in je werken, en dien God, de Heer.

[Romeinen 12:10b. 11 BGT](#)

31 Hij is een God van liefde. Hij zal jullie niet in de steek laten. Hij zal jullie niet doden. Hij zal nooit vergeten wat hij jullie voorouders plechtig beloofd heeft.

[Deuteronomium 4: 31](#)

¹² Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

[1 Johannes 4: 12 BGT](#)

²²⁻²³Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.

[Galaten 5: 22-23 BGT](#)

God heeft jullie uitgekozen. ²Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar.

[Efeziërs 4:1b,2 BGT](#)

⁸.. door liefde kun je elkaar veel fouten vergeven. ⁹Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis, zonder te klagen. ¹⁰Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen.



1 Petrus 4: 8-10 BGT

³⁴Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb.

Johannes 13: 34 BGT